

Nuchtere Nederlanders in de Caribien

Koorlid Harry Schoonbrood was een nijvere diender die niet alleen de Nederlandse 'hermandad' versterkte maar ook werd uitgezonden naar Curaçao.

Hij steekt het lont aan wat een warme concertreis doet ontbranden. Een reis naar de Antillen is een bijzondere operatie met een fors prijskaartje. De rijksoverheid gaf de concertreis de kwalificatie "culturele uitwisseling" waardoor subsidies van diverse overheden mogelijk werden.

Het werd een mooie maar zeer drukke reis, waarbij in acht dagen negen concerten werden gegeven. En ... het was geen anonieme reis. Immers Wim Dragstra, journalist bij het Limburgs Dagblad, reisde mee en maakte dagelijks een artikel voor de krant en zelfs de AVRO schonk aandacht aan dit Caribisch avontuur.



Gouverneur Leito van de Nederlandse Antillen ontvangt van burgemeester Quint een herinnering aan het bezoek van Rumpens Mannenkoor

Er werden concerten gegeven voor de militairen op de mairinebasis Parera, maar ook voor de jeugd van het mgr. Verriet-instituut en voor de bejaarden in Habaai. Op het Wilhelminaplein in Willemstad werd een openluchtconcert gegeven en er was uiteraard ook contact met het politie-mannenkoor van Curaçao. Onder barre omstandigheden werd in de kerken van Pietermaai en Brievengat gezongen .

Immers, voor de Limburgers van de koude grond was het wel erg warm in Curaçao en als dan in de kerk ook nog het jasje niet uit mag ... poeh! Deze reis heeft veel indruk gemaakt. Een heel lange reis naar een heel andere wereld. Door het tijdsverschil vierde Gerrie Merckx de langste verjaardag van zijn leven.



Wiel Jacobi en Rinus Notenboom

Koorbenjamin Ger Emmerink was zo uitgeput van de reis dat hij op het strand in slaap viel en naderhand in paniek en met veel kunst en vliegwerk het inmiddels ongeruste koor heeft teruggevonden.

De andere manier van leven en omgeving heeft grote indruk gemaakt. Vanwege de hitte gaat het leven op de Antillen een stuk langzamer. Dat leerden de koorleden heel snel. Een waterleiding die gewoon over het maaiveld loopt ... nog nooit gezien! Maar goed, de kans dat de leiding stuk vriest is dan ook niet aanwezig. En dan de muziek, ...een steelband! Wat halen die jongens uit olievaten!

Als je de verhalen hoort, klinken die klanken nog steeds in de hoofden van de mannen die het hebben meegemaakt.

